

BB

NR.
12

PRJS: fl. 6,95

BELGIE:Bf.144

BATMAN

SPECIAL




Botiek

door GRANT MORRISON & KLAUS JANSON

Voorwoord:



Gotiek is de benaming voor een bouwstijl die in West-Europa is ontwikkeld tussen de 12e en de 16e eeuw. Je herkent de stijl aan de scherpe bogen, steile daken en puntige torens

Gothic is ook de Engelse benaming voor romans met een horror- of nachtmerrieachtige inhoud, die zich al dan niet in de Middeleeuwen afspeelt.

Beide betekenissen komen voor in het tweede deel en tevens slot van dit gelijknamige Batman-verhaal door Grant Morrison en Klaus Janson.

In het eerste deel worden er vier gangsterbazen zonder blikken of blozen naar de andere wereld geholpen door een eenzame man, Mr. Whisper genaamd. Vlak voor er een moord wordt begaan, ontvangen de slachtoffers eerst een versje. Voordat de gangster Kane wordt vermoord, waarschuwt hij eerst ene Ottavio, ook een gangsterleider, die angstig alle andere gangsterkopstukken optrommelt om vervolgens Batman op te roepen door middel van een omgekeerd Bat-sigitaal.

Hij stelt een wapenstilstand voor met Batman. In ruil daarvoor moet Batman Mr. Whisper inrekenen, de man die Ottavio samen met zijn kollega's twintig jaar eerder had vermoord. Alvorens hij zelf het loodje legde en zwoer alle gangsters te vermoorden, had Mr. Whisper acht kinderen vermoord. Dus je mag van mij aannemen dat hij niet bepaald een frisse jongen is. Batman laat de gangsters echter stikken. 's Nachts wordt Bruce Wayne hevige gekweld door nachtmerries waarin hij zijn vader tegenkomt en een vroegere leraar van zijn internaat. In de droom wordt hij ook telkens gewaarschuwd door middel van een kryptisch zinnenet: 'Ontsluit de roos'.

Vervolgens vertelt Bruce Alfred een afschuwelijke ervaring op het internaat. Op een dag is een vriendje van Bruce spoorloos verdwenen. Vlak daarvoor

had het jongetje beweerd dat het hoofd van de school, Winchester, de duivel in hoogsteigen persoon was. Als bewijs daarvoor voerde het jongetje aan dat de man geen schaduw had! Geobserveerd door dat idee krijgt Wayne stokslagen van de man en als hij voorover ligt en het hoofd van zijn vriendje in de prullenbak ziet liggen, ontdekt hij op de muur dat zijn vriendje gelijk had: de man heeft inderdaad geen schaduw. Batman besluit op bezoek te gaan bij Ottavio en daar treft hij Mr. Whisper, alias Winchester, aan.

De gangster probeert Mr. Whisper te vermoorden door hem met kogels te doorzeven, maar het mag niet baten. Ook een val van een wolkenkrabber blijkt geen fatale gevolgen voor hem te hebben. Na enig speurwerk vertrekt Batman naar het Dors meer in Oostenrijk, het land van herkomst van Mr. Whisper. Ottavio blijkt achteraf vergiftigd te zijn door Morgenster, die van de verwarring gebruik wil maken en de moord in de schoenen van Mr. Whisper wil schuiven om zo de machtigste gangster van de stad te worden.

Intussen maakt Gotham zich op voor de opening van een 18e eeuwse katedraal, die na vijf jaar herstelwerkzaamheden wederom voor het publiek opengesteld zal worden.

Wanneer een jonge kortgeknipte non betrappt wordt als zij een ongeoorloofd bezoek aan de kerk brengt, zegt zij dat God zich van deze kerk heeft afgewend omdat de mensen in de kerk God bespotten. De bewaker uit zijn ongenoegen tegen een van de architecten van de kerk, in wie we Mr. Whisper herkennen. Als hij van de non hoort, zegt hij dat de kerk compleet is. Wat wil hij en waarom is hij in Gotham?

Lees de afloop van dit ingenieus bedachte verhaal en huiver en gruwel mee met dit hoogstandje van vertelkunst!

Michel Nadorp



Ik geloof wel dat je hier nogal wat onrust hebt gezaaid, Batman.

Je kleding is namelijk angst-aanjagend.

Alleen voor misdadigers, mag ik hopen.



Wat doen we HIER eigenlijk...? Ik heb alleen wat informatie nodig...

En die krijg je ook. Maar eerst wil ik je iets laten zien dat interessant voor je kan zijn....!



Zoals je wel weet, is ons klooster in de 18^e eeuw gebouwd, op de plaats van een OUDER gebouw.

Het fascineert me om te zien hoe nauw geschiedenis en folklore vaak met elkaar verweven zijn...!



Hoe bedoelt u...?

Ik zal je een verhaal vertellen.

Je zult het... VERHELDEREND vinden.



Het begint driehonderd jaar geleden, niet ver van hier...

Probeer je voor te stellen hoe de lucht vol rook hing. Stel je Europa voor, in de greep van de ZWARTE DOOD.....

"Onaangetast door de pestepidemie die het land teisterde, stond daar het klooster van de Capucijnen.



"Ook toen reeds woonden daar nederige mannen, vrome mannen.



"En de meest vrome en godvruchtige van hen was **BROEDER MANFRED**.... een volmaakt en heilig man, een lichtend voorbeeld voor zijn medebroeders.



"Maar in zijn volmaaktheid lag het zaad van Manfreds val verscholen..... want Manfred was **TROTS**.

"**TROTS!** De zonde die Lucifer uit de hemel had verjaagd! Trots, de meest geniepige der slangen.



"Trots op zijn kennis, trots op zijn verwerping van werelds genot..... zo liep Manfred in de **OUDSTE** der valstrikken.



"Hij raakte geboeid door een bepaalde noviet... een vreemde, melancholieke jongen die Conrad heette. In deze jongen herkende Manfred misschien iets van zijn eigen aard.



"Dus **WEER** een beroep op Manfreds **TROTS!** Hij zag de jongen nu als een uitdaging. Een nieuwe zonde om weerstand aan te bieden en te overwinnen!

"Op zekere dag biechtte Conrad iets vreselijks op: "Alleen u kunt me helpen, heilige vader! U bent zo volmaakt, en **MIJN ZONDE** is zo vreselijk!"

"Hoe kon Manfred weten wat vóór hem lag, toen hij in de **CRYPTE** afdaalde....



"... en daar een heidens altaar aantrof.

"De jongen bleek aangetast door het heidense geloof dat de zonde het middel tot redding is en dat we door overgave aan alle ondeugden nog nederiger voor Gods aangezicht kunnen verschijnen.



"Wie kan begrijpen hoe het kwaad wortel schiet in zelfs de edelste zielen? We weten slechts dat ook Manfred werd meegetrokken in de duisternis waaruit geen terugkeer mogelijk is.

"En onder Manfreds invloed volgden ook zijn MEDEBROEDERS hem.



"Er zijn meer van dit soort gevallen bekend. Die konden uiteenlopen van duivelse bezetenheid tot massahysterie, veroorzaakt door afzondering en versterving.

"We weten alleen zeker dat het echt GEBEURD is. En toen een groepje nonnen bij het klooster aankwam....



"..... brachten Manfred en zijn broeders hun nieuwe geloof in praktijk.

"Het is niet moeilijk ons voor de geest te halen wat die arme vrouwen geleden moeten hebben. Het klooster was een HEL geworden, waarvan de kwellingen slechts werden beperkt door de grenzen van de fantasie van de monniken.



"Tot Manfred haar tenslotte liet verbranden ...een offer aan zijn nieuwe gruwelijke god.

"Zijn val leek nu volledig bewerkstelligd, maar er was nog een LAATSTE DAAD nodig

"Een van de nonnen, de jongste, werd op de meest AFSCHUWELIJKE wijze misbruikt.



"Kort na de dood van de jonge non ontdekte Manfred op zijn lichaam de eerste tekenen van de pest.

"Angst voor een afschuwelijke dood dreef Manfred tot deze laatste wanhopige daad.



"Die nacht riep hij de gevallen engel op en wijdde zijn ziel aan de hel, in ruil voor genezing van de ziekte en een leven van driehonderd jaar.



"Driehonderd jaar, waarin niets hem kon doden of verwonden.

"De heil hield zijn woord, Manfred genas ONMIDDELIJK van de pest.



"En zo, onder de kille blik van hun eeuwig jonge leider stortten de monniken zich steeds dieper in het verderf.



"Maar deze verdorven CAPUCIJNEN konden niet ontsnappen aan GODS oordeel."

"Terwijl de buitenwereld leed onder ziekte en dood, leefde het klooster zich uit in zonde.



"Want de rusteloze rivier de DESS
trad buiten zijn oevers en overspoelde
als de zondvloed uit GENESIS de god-
deloze zondaars.

"Het zuiverende water bedek-
te het ontaarde klooster.
De zondige monniken ver-
dronken tot de laatste man.

"Maar men vertelde dat er
's nachts vreemde geluiden
klonken: getimmer en gezaag
in de diepte.



"... als kapitein van een
spookschip, bemand door
de rottende, doorschijnende
LIJKEN van de Capu-
cijnen.

"Een dodenschip op
een eindeloze reis, als
in een nachtmerrie."



"Op zekere nacht, zo
vertelt men, keerde
Manfred terug uit de
duistere diepte....



Maar dit zijn slechts LEGENDEN. Verhalen voor bij de haard.

Volgens MIJ zijn ze gewoon aan de pest gestorven. Na hun dood is de vallei onder water gezet om de epidemie te beteugelen...!



Ik geloof niet in duivels. De werkelijkheid is nog veel gruwelijker.

De hel zit BINNEN ieder van ons.

Misschien...

Maar als het de waarheid is, dan LEEFT Manfred nog steeds..!



De driehonderd jaar zijn voorbij. De hel zal hem nu opeisen...!

Eindelijk is zijn ziel verdoemd.

Waar ligt het Dessmeer?



De rivier de Dess kun je vanuit het raam zien. Kijk, daar.

Volg de rivier, dan kom je bij het meer.



Uw hulp is van onschatbare waarde, vader.

Ik houd u niet langer van uw werk.

Batman, er is NOG iets.



Zoals alle verhalen is ook DIT nog niet beëindigd....



"De avond valt en ik heb
het gevoel dat ik je moet
waarschuwen....."



"Sommige plekken ademen een
bepaalde ATMOSFEER uit.
Je zou kunnen zeggen dat de
stenen ZELF besmet zijn met
kwaadaardige invloeden."



"Het verzonken klooster
van het Dess-meer is zo'n
plek."



"Ik ben bepaald geen bijgelovig man... maar sommige broeders hier zeggen dat ze dingen gehoord hebben.



"Dingen gezien..."

"Op de feestdag van St. Roch hebben er klokken geklonken in het diepe water van het Dessmeer.



"Men heeft krenen gehoord en licht zien schijnen in de lege zalen van het klooster..."



"Men zegt ook dat de jonge non die geofferd is, nog steeds rondspookt in de ondergelopen gangen.



"In haar hand draagt zij een lantaarn en zij is onophoudelijk op zoek naar haar moordenaar.



"Haar lichaam schijnt te branden door een onaards vuur."

A vertical comic panel showing Batman in a boat, surrounded by many yellow spheres. He is looking up with a determined expression.

"Arme dolende geest!
Zij kan de eeuwige
rust niet vinden tot
Manfred zelf ook
dood is."

A vertical comic panel showing Batman standing on a rooftop, looking down. The background is dark and atmospheric.

"Maar het
zijn
slechts
verhaaltjes."

"Een marteling
van driehonderd
jaar, wachtend
in het DIEPE
DUISTER."

"De
branden-
de non."

A vertical comic panel showing a close-up of a screaming face in a dark, shadowy environment.

"En, zoals ik al
zei, ik ben niet
BEPAALD bij-
gelovig!"

As
en stof.

Stof
en as.

A vertical comic panel showing Batman in a dark, industrial setting, looking down. The scene is dimly lit with some light sources in the background.

Allen
zullen
vallen.







Botiek een roman

door Grant Morrison & Klaus Janson

IN VIJF DELEN

"Elk gevaar, vooral van kwaadaardige aard,
komt telkens weer terug.

Een moordenaar, die dat is uit overtuiging
en uit een bewuste hang naar bloeddorst
als een soort onnatuurlijke noodzaak,
kan onmogelijk in nietsdoen vervallen."

ON MURDER CONSIDERED
AS ONE OF THE FINE ARTS

deel vier

Het verhaal van de beul

Kleur: Steve Buccellato
Lettering: BeauType

Vertaling: Rob van Eljck
Ned. prod. en eindred.: Ans Loos

LEGENDS OF THE DARK KNIGHT 4 Published monthly by DC Comics Inc., 666 Fifth Avenue, New York, NY 10103
POSTMASTER Send address changes to LEGENDS OF THE DARK KNIGHT, DC Comics Subscriptions, P.O. Box 0528, Baldwin,
NY 11510 Annual subscription rate \$15.00, Canada \$23.00, all other foreign \$30.00, U.S. funds only. Copyright © 1990 DC Comics
Inc. All Rights Reserved. The stories, characters and incidents mentioned in this magazine are entirely fictional. All characters featured
in this issue and distinctive likenesses thereof are trademarks of DC Comics Inc. For advertising space contact: Tom Ballou, (212)
484-2870. Printed in Canada
DC Comics Inc., A Warner Bros. Inc. Company





HOOPER,
DIT IS JE LAATSTE
WAARSCHUWING!

KOM NAAR
BUITEN,
HOOPER...!



HOOR
JE ME....?



WE HEB
BEN JE OMSIN.
GELD....!



HOOR JE ME, HOOPER...?
Je kunt zelf naar buiten komen,
of we kunnen je naar buiten
DRAGEN!

WAT
ZAL HET
ZIJN?









Het is
twintig
jaar gele-
den.

Twintig jaar.
LANG geleden
dus.

"Behalve ikzelf had je ook Ottavio, Leo
Graziano en de broertjes Kane... allemaal
jonge jongens, op weg naar de top.

"Het enige probleem was dat
een of andere gek zeven kinde-
ren had vermoord. De politie
zat er bovenop, dus dat maak-
te ons het WERKEN nogal
lastig.



"Dus besloten we die vent
zelf te zoeken, op **ONZE**
manier.



"Uiteindelijk kregen we een
tip die ons leidde naar een sme-
rige flat in **DE LOWER EAST**
SIDE.

"Een maand lang verzamelden we informatie.
Bij zwervers en alcoholisten en seks-
maniakken. Het was of we in een **RIOOL**
groeven...

"Die plek vergeet ik **NOOIT**.
Het stonk er naar zwerkat-
ten en schimmel. Zelfs het
licht deugde niet, het was
net zure melk.



"**DAAR** vonden we
hem.
Mr. **Whisper**.

"Het was heet in de kam-
mer. **VERSTIKKEND**.
En **Whisper** stond gebo-
gen over een soort bun-
del op het b.d. Hij had
een mes in zijn hand.



"De bundel lag te...
kermen... ik..."

"Ik en Ottavio
schoten 't eerst."



"We dachten natuur-
lijk dat die schoft
dood was"



"Maar hij leefde nog."

"LEEFDE
nog...!"

"Toen ging Jack Ka-
ne eropaf met zijn
BIJL...!"

"Hij kon hem
niet doden. Hij
probeerde het,
maar het lukte
niet.
Het was net
een gruwelijke
nachtmerrie."



"Uiteindelijk hebben
we een anker om zijn
nek gebonden en hem
in de rivier gegooid. De
nachtmerrie was voorbij."

"We waren
wakker."

Tja...

We waren wak-
ker, we werden oud,
en AL DIE TIJD
wachtte hij af."



"Het was net of zijn lichaam
zichzelf steeds repareerde.
En al die tijd bleef Whisper
grillen dat hij het ons betaald
zou zelden..."





.... en hoe was
het in Oostenrijk,
meneer Bruce..?

Ik heb ge-
merkt dat u mijn
cadeautje verge-
ten hebt.

Ik wou dat
ik wat meer wist
over religieuze
bouwkunst. Ik
heb daar te
weinig over
gelezen.

Bestel daar
maar wat boeken
over, Alfred.



Ik had nog zo ge-
hoopt op een fraaie vet-
leren broek.

Ik heb ergens gele-
zen dat de term "Gotiek"
afgeleid kan zijn van het
woord "goetisch".....
GOES in het
Grieks bete-
kent "magisch".

En
ik begin dat
te geloven.



Dit zijn de
bouwplannen die
ik heb ontdekt in het
verzonken kloos-
ter in het Dess-
meer.

Let nu goed op,
als ik er het plan van
de Gotham-katedraal
opleg.



Zie je?

Ze passen
bijna perfekt.



Een man zonder schaduw
die al meer dan drie hon-
derd jaar leeft.
Dromen. Spoken. Ver-
moorde kinderen en
okkulte architectuur.

Wat is het
VERBAND?

Daar
moet ik niet
aan denken.





"Ik was zo van streek door wat er gebeurd was dat ik die avond stiekem naar huis heb gebeld."

"De volgende dag kwam mijn vader, als de reddende engel."



"Hij heeft ruzie staan maken met Mr. Winchester. Wat er gezegd is, weet ik niet, maar daarna was het gezicht van mijn vader BLEEK."



"Dat kon me niet schelen. Het ging er mij om dat ik eindelijk van die school weg kon."



"Eindelijk ging ik naar HUIS."



"Die eerste avond thuis zal ik nooit vergeten".

"Zeg, ik krijg net een geweldig idee...!"

"We moeten het eigenlijk vieren dat Bruce weer thuis is."



"We gaan vanavond naar de bioscoop..."

Hé.

Hé,
daar...!

Is daar ie-
mand... ? Dan
moet je....

Oh.

Bent U het, Mr.
Wicker? U weet dat
u hier 's avonds beter
NIET kunt ko-
men....!

Goeden-
avond, Mr.
Trimble.

Wat doet
u hier eigen-
lijk...?

Wat DACHT
je? Ik maak die
zogenaamde
"tijdcapsule"
open.

Ik ben EXPERT,
Mr. Trimble. Daarom
ben ik hier.













Batman?

Welkom
thuis

Thuis in het land
van de LEVENDEN.
Maar niet voor lang,
vrees ik.

Zoals je ziet heb
ik mijn best gedaan om
je een nogal ingewik-
kelde dood te be-
zorgen...!

Dat zul
je vast wel
op prijs
stellen...!

Een nogal
spectaculair
weerzien, 
Wayne?

Terwijl je
vroeger toch zo'n
rustig en timide
jongetje was...!

Moet
je NU eens
zien.

Ik kom hier
weer uit. Dat
WEET je toch
.....?

Twintig jaar, hè...? Jij
zou mijn volgende slachtoffer
zijn, jij zou nummer
ACHT geworden
zijn.....



Je hebt
geboft.

Je had me
toen moeten ver-
moorden.

Je krijgt er
spijt van dat je 't
niet deed...!



Je VADER vermoedde
iets. Hij WIST dat ik die
kinderen had vermoord.
Hij keek door me heen
alsof ik van glas
was.

Hij zou me heb-
ben AANGEGEVEN als
het noodlot niet had
ingegrepen.



Ik herinner me
de krantenkop-
pen. Dat heeft
jou veranderd,
he...?

Toen ben je
de duisternis in
gestort. En je bent
nog steeds niet veel
meer dan een gefrus-
treerd kind voor wie
de wereld bestaat uit
schaduwen en angst



Zielig
voor je...

Ook
dat is een soort
HEL.



Maar ik zal
je er uit ver-
lossen.

Als deze
kaars is opge-
brand, treedt een
kettingreactie in
werking...!

Ik zal je de details
besparen, maar het
komt erop neer dat dat olie-
vat je schedel gaat verbrij-
zelen...!



Het is niet PERSOON-
LIJK bedoeld, hoor. Ik doe dit
alleen omdat je mijn plan-
nen NIET mag dwars-
bomen.



JOUW hel is niets
vergeleken bij de hel die
MIJ wacht.

Om MIDDERNACHT,
over zesentwintig uur,
is mijn ziel VER-
DOEMD...!



Met BLOED heb
ik mijn ziel verkocht.
De duivel kwam naar me
toe, gekleed als een engel,
en bood me deze
driehonderd jaar
aan.

Maar nu komt hij
me halen voor de eeuwig-
durende KWELLING. Oh,
God, ik wilde dat ik kon
SMELTEN, dat ik regen kon
worden die valt en dan
verdampt...!



Maar wensen leiden alleen
tot ELLENDE. Wensen helpt
niet. Ik heb dus zelf voor een
UITWEG gezorgd.....!

Dit
hier is mijn
ZIEL...!



Ik heb met
dit magische koord mijn
schaduw gemeten en er daar-
door mijn ziel in opgesloten.
Het is EEN OUD truuk-
je...!

Ik dacht dat
mijn bergplaats
nooit ontdekt kon
worden



Gelukkig was ik toevallig
niet in GOTHAM voor
ANDERE zaken...!

De moord op die idioten
die ooit geprobeerd hebben
MIJ te doden was natuurlijk
alleen SIMPEL tijdver-
drijf.

Ik weet ei-
genlijk niet waar-
om ik je dit alle-
maal VERTEL.



Ik MAG
je wel, Wayne...
Jammer, maar het
IS zo.

Daarom
bespaar ik je
het ergste.



"Driehonderd jaar geleden, toen het water mijn klooster overspoelde, besefte ik dat de duivel ZIJN deel van de AFSPRAAK had nagekomen.

"Ik kon niet sterven. Vuur kon me niet verbranden, water kon me niet verdrinken.



"Die heb ik per schip naar ENGELAND gebracht, waar ik een groot deel van de volgende eeuw heb doorgebracht.

"Want ik had een plan. Dat had ik in het klooster al, en ik had een ONTWERP gemaakt van een grote KATEDRAAL.

"Vanaf dat moment wist ik dat ik de duivel op een of andere manier moest bedriegen.

"Ik begon de onbegraven lijken van de pestslachtoffers te verzamelen.



"In Engeland heb ik mijn kennis van de architectuur vergroot en de plannen voor mijn katedraal opnieuw getekend. Daar in Engeland kon ik hem niet bouwen, dus keek ik naar de nieuwe wereld die over de oceaan werd opengelegd.

"In 1760 kwam ik aan in GOTHAM.



"Ik had mijn overleden vrienden uit Oostenrijk meegebracht. Je kunt je wel voorstellen dat ze toen niet meer helemaal fris waren.

"Maar hun lichamen zaten nog vol pestbacteriën.



"En met hun hulp bereidde ik een dodelijk brouwsel, een moordend gif dat verdampt bij contact met lucht en zich verspreidt met behulp van de wind.

"Begin je het te begripen, Batman...?"



"Kun je je het effect voorstellen van een longziekte die een HELE STAD wegvaaft...?"

"Stof en as.
Allen zullen vallen...!"

"De bouw van de Gotham kathedraal was in 1790 voltooid."



"Ik heb het gebouw ontworpen zodat die werkt als een "ziele-val", zoals de Indianen die gebruikten.
Een ziele-val op enorme schaal."

"Een okkult ontwerp, waardoor de zielen van acht miljoen doden worden agetrokken als bijen door de honing."

"Ik verborg mijn eigen zielekoord in de fundamente van de kathedraal, veilig voor de macht van Satan."

"Ik hoefde nu alleen nog maar de magische kracht van de kathedraal in werking te stellen."



"Helaas was daar een REGELMATIG bloedvergieten voor nodig."



"Het bloed van onschuldigen."

"Het kon niet anders. Zwarte magie vereist, net als witte, bepaalde offers."

"Dat gruwelijke ritueel Ik... oh.
Batman, wees maar blij dat je kunt sterven...!"

"Jij zult de ellende van de onsterfelijkheid nooit kennen... de stapels lijken... oneindig..."

Wees dankbaar
dat je GEWOON sterft,
dat de PEST je bespaard
blijft..... miljoenen
die BLOED spuwen.....

Je sterft een
uur voor de klokken mid-
dernacht slaan en WALPUR-
GISNACHT aankondigen.

Als die klokken
slaan, wordt hun toon weer-
kaatst door de katedraal, zo-
dat het glas met het brouwsel
versplinterd wordt....!

Vierentwintig uur later zijn alle inwoners van Gotham dood en zijn al hun zielen gevangen in mijn katedraal....!

En die zielen bied ik aan Satan aan in ruil voor de mijne. Zo BEDRIEG ik de duivel.

Deaf!



Gotiek een roman

door Grant Morrison & Klaus Janson

IN VIJF DELEN

"Steeds bewegende sterren,
tijd snelt voorbij,
de klok zal slaan,
de duivel zal komen,
en Faust zal verdoemd zijn."

DOCTOR FAUST

deel vijf

Walpurgisnacht

Kleur: Steve Buccellato
Lettering: BeauType

Vertaling: Rob van Eijck
Ned. prod. en eindred.: Ans Loos







Leuk ge-
probeerd





... ik heb de kathedraal ontworpen als een enorme KLANKKAST. Min of meer als een reusachtige machine, even precies als een horloge.



Het gebouw aan de overkant heb ik laten neerhalen.

Dat haalde het LICHT weg, zie je. Dat bedierf het effect...!



Om precies dertig minuten voor middernacht wordt de volle maan vergroot door het middenpaneel van het raam daarboven.....

Hé! Kan het je dan NIKS schelen..? Binnen vier-entwintig uur heerst hier de PEST! Dit wordt een DODENSTAD!



Jij bent een rare, nonnetje...! Waar kom jij eigenlijk vandaan...?

Weike macht heeft je gestuurd...?



Kijk!
KIJK den
toch...!

Het maanlicht
zal op een van deze
rozen hier vallen. Dan
wordt de geheime trap
naar de CRYPTe ge-
opend.....

"Dans
rond de rozen,
een bosje
vol
rozen...."



Ja! Ja! Slachtoffers
van de pest droegen rozen
om de geur des doods te
verdrijven!

En voor jou heb
ik een opdracht als
boodschapper. Jij
wordt mijn ENGEL
DES DOODS....!

"Stof en as!
Allen zullen
vallen!"



Precies. En
ik ruil de zielen
van de doden in Got-
ham voor mijn eigen
ziel. Ik ga.....

Wat
is dit....?



"Mijn tijd is
bijna gekomen, als ik,
in verterend, kwellend
vuur, mijzelf
begeef.....

Dit heeft
BATMAN hier
neergelegd.....



BATMAN.



MR.
WHISPER....!



Niet NU...!

Niet
nu.

"Dans
rond
de
rozen..."



"Stof en as!
Stof en as!"





Durf je
me nog te vol-
gen..?

HIER is het,
Batman. Dit is de zaal
die ik tweehonderd jaar
geleden heb ingericht.

DE TIJD
IS
GEKOMEN!



RUIK
het..? De adem
van de katedraal, voor
eeuwen opgesloten,
is ZUUR geworden
in het duister!

Altaar van
rozen en pest-
bakteriën.

Neem het NU
maar tegen me op,
Batman!

Kom deze dode-
lijke lucht hier maar
inademen!



Ik denk
het niet.



.... ik...



WOL







De klok ZAL
luiden, Batman! De
klok zal luiden en dan
zal de CRYPTe de
klank VERSTER-
KEN.

HET FLESJE
ZAL BREKEN...!



JE HEBT
VERLOREN!

JE
BENT TOTAAL
VERSLAGEN!



...en...



Oh.























.... ironisch dat de kathedraal, die het pronkstuk moest worden van 'het nieuwe GOTHAM' nu een broeinest blijkt te zijn van gevaren van katastrofale afmetingen.



Het ziet er naar uit dat de burgemeester behoorlijk geblameerd is door een van de meest beschamende politieke missers in de geschiedenis van Gotham.

Meneer Bruce....?



Meneer Bruce, dit PAK was bij de ochtendpost.

Ik heb het gebruikelijke onderzoek verricht en alles lijkt in orde... maar toch [] er iets mee.....



Goed, ik kijk wel even.

Wacht eens: ik heb dit vreemde koord eerder gezien.



Ik HERKEN het. Het is van WHISPER....



Oh.



Zal ik het weggooien, meneer?

Nee, laat maar, Alfred. Ik heb een beter idee.

Je moet een paar vliegtuigtickets bespreken.

"Batman, er is MEER.

"Zoals alle verhalen is ook deze nog niet beëindigd....

"Sommige plekken ademen een bepaalde atmosfeer uit. Je zou kunnen zeggen dat de stenen ZELF besmet zijn met kwaadaardige invloeden.

"Ik ben bepaald geen bijgelovig man maar sommige broeders hier zeggen dat ze DINGEN gehoord hebben.

"Het verzonken klooster van het DESS-MEER is zo'n plek.

"Dingen GEZIEN."



"Op de feestdag
van St. Roch
hebben er klok-
ken geluid in het
diepe water
van het Dess-
meer.

"Men heeft kreten
gehoord en licht
zien schijnen in
de lege zalen
van het
KLOOSTER.



"Men zegt ook
dat de jonge
non die geofferd
is, nog steeds
rondspookt in
de ondergelopen
gangen.

"In haar hand draagt
zij een lantaarn, en
onophoudelijk is
zij op zoek naar haar
moordenaar.



"Haar lichaam
schijnt te bran-
den door een
ONAARDS
vuur."





"Arme dolende geest!
Zij kan de eeuwige rust
NIET vinden tot
Manfred zelf ook dood
is.



"Een marteling van
driehonderd jaar; wacht-
end in het diepe duis-
ter.

"De bran-
dende
non."

Je bent
vrij.

Ga in
vrede.



"Maar dat
zijn slechts
verhaaltjes."

BATMAN

LEGENDARISCHE VERHALEN



Botiek





Terwijl Batman het spoor van zijn misdaden volgt, voelt hij zich voortdurend in de gaten gehouden...

Lees het eerste deel van 'Duistere ridder tegen duistere nacht' in BATMAN 44!



MIGNOLA
P

PETER MILLIGAN
KIFRON DWYER
DENNIS JANKE

BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN



DEEL 1

BB

BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN



DEEL 2

BB

BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN



DEEL 3

BB

BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN

De komplette serie, 3 delen, is nu te koop bij alle stripspeciaalzaken en via onze afdeling klantenservice,

Baldakijn Boeken,
Zwarteweg 6,
1412 GD Naarden.
Prijs per deel: fl. 29,95



8 710823 004193